

Nr 34

26^e jaargang

Kuifje

12 F • NEDERLAND 80 ct • HET WEEKBLAD VOOR DE SUPER-JEUGD VAN 7 TOT 77 JAAR



DE TOESTAND...

- MAARTEN MILAAN vindt dat de weg naar het emiraat van de kleine Rachid met de nodige hindernissen is bezaaid. En hij heeft gelijk!
- LUC ORIENT vreest dat het water van Sargoris vergiftigd werd door de groene dampen. Zullen de inwoners van het dorp omkomen van dorst?
- De Conquistadores VEROVEREN MEXICO... maar hoe? Het is een waar bloedbad!
- RAY en PAT verkennen een ondergronds meer en zien, voor hun ogen, een voorwerp dwars door een rots vliegen en verdwijnen...
- MAGAZINE 2000 brengt je vandaag het tweede deel van de VERZONKEN SCHATTEN.
- ROZE BOTTEL is gered maar de klok zit nog altijd in de buik van de reusachtige haai...
- Eind-rush voor MICHEL VAILLANT en zijn vrienden!
- Zal HET MONSTER VAN ZWARTLO eensklaps weer verschijnen en een moord begaan? Iedereen wacht met angst en spanning. Het is volle maan...

Dit weekblad moet verkocht worden tegen de verplichte prijs.
Het mag noch in een leesmap, noch in huur gegeven worden, behalve wanneer de uitgever zijn toestemming heeft verleend!
Tekeningen en manuscripten — niet door ons gevraagd — worden niet teruggezonden.

24-8-71



Het weekblad « KUIFJE » Lombard Uitgaven
P.H. Spaaklaan 1-11 - 1070-Brussel. — Prk. 1909.16

Uitgever : Raymond LEBLANC, ls. Gerardaalaan 9, 1160-Brussel.

Directeur : Guy LEBLANC.

Redactie : GREG - H. LIESSE - D. PHILIPPART

Heliodruk : N.V. PERIODICA

KUIFJE-NEDERLAND

Redactie, Advertenties en Administratie : Weekedities N.V.
Postbus 10318 Amsterdam — Tel. (20) 23 46 94 — Postgiro 37.43.17



HIER KAN MEN KUIFJE KRIJGEN
IN HET BUITENLAND

Frankrijk : DARGAUD S.A., 12 r. Blaise Pascal, 92 - Neuilly s/S.
Zwitserland : INTERPRESS S.A., 16 r. Beausejour, 1.000 Lausanne.
Canada : LES MESSAGERIES, 8320 de Lorraine, Anjou 437, Québec.

| ABONNEMENTEN | België | Nederland | Buitenland |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 3 maanden | 160 F | f 8,35 | 190 BF |
| 6 maanden | 300 F | — | 360 BF |
| 1 jaar | 590 F | f 33,40 | 700 BF |
| 2 jaar | 1.150 F | — | 1.370 BF |

* Advertenties voor België : Tel. 02/22.56.00
Advertenties voor Nederland : KUIFJE-NEDERLAND.

een SHEAFFER vulpen en nog geschenken op de koop toe!

93 F.



Eerste geschenk :

5 inktstiften

(waarde 21 frank)
bij aankoop van een
Sheaffer « Studia »
vulpen



Tweede geschenk :

een zelfklever,
die je zelf in de
winkel moet vragen,
waar je je Sheaffer
vulpen koopt.



PHILIPS



en... nu het geluk je toelacht,
krijg je misschien ook nog wel... een muziek-cassette,
een walkie-talkie
of een fototoestel Kodak INSTAMATIC 133-X

EEN GEWELDIG GESCHENK
VAN EEN GEWELDIGE VULPEN

(vergeet vooral niet aan de binnenkant van de zelfklever te kijken)





HAFFEU, ALS IK
DIE POKDALIGE
WAPENHANDELAAR
DOIT TUSSEN MIJN
VINGERS KRING, IS
HIJ NOG NIET GE-
LUKKIG / HIJ HEEFT
DE MITRAILLEUR
NIET GOED AFGE-
STELD!



IN ELK GEVAL
HEEFT HIJ AAN DE
PARACHUTES
GEDACHT. SPRING
DUS MAAR!



BEDOEL JE DAT
HIJ DE PARACHUTES
OOK GELEVERD
HEEFT!



NATUURLIJK!



WEET JE DAT ZEKER?



ZEKER!



EN DAAROM KOMEN MAARTEN EN RACHID ENIGE
TIJD LATER ZONDER NOEMENSWAARDIGE MOEILIKHEDEN
AAN IN HET FABELACHTIGE KAHK-HAWEIT!



IK HEB GEHOORD DAT ER
EEN ULTRAMODERN VLEGVELD
IS. WE KUNNEN DAAR BENZINE
INNEEMEN EN VRAGEN WAAR
JOUW EMIRAAT PRECIES
LIGT.

de emir met de zeven bedoeïenen

...KAHK-HAWEÏT, DE WONDERLIJKE WERELD, WAAR DE AARDOLIE UIT DE BODEM GELUK GEBRACHT HEEFT AAN ALLE INKONERS... WIE HEEFT DAAR NOOIT VAN GEDROOND? WIE? JIJ? LEUGENAAR!



IN KAHK-HAWEÏT IS DE BEZEM VAN DE STRAAT-VEGER NOG ALTIJD VAN HOUT VAN DE EILANDEN...



EN ALS DE DAGTAAK ACHTER DE RUG IS, (EEN HOORIE VUIL IN DE HOEK VEGEN)...



... STAPT DE STRAATVEGER VAN KAHK-HAWEÏT IN ZIJN MERCEDES...



...EN SPIJT WEG...



IN KAHK-HAWEÏT ZIJN DE KLUIZEN OVERVOL EN HET IS ERG MOEILIK OM NOG EEN BANK TE VINDEN DIE OPEN IS...



* **ALLES VOL GESLOTEN**

VAN TIJD TOT TIJD VERLIEST DE BANK WAT GELD DOOR EEN ONHANDIGE BELEGGING. DE POORTEN GAAN DAN EVENTJES OPEN EN OGENBLIKKELIJK STROMEN DE KLANTEN TOE OM GELD TE BRENGEN...



HELAAS GEBEURT HET NIET VAAK.

ALLES IS VOL, WIE SLUITEN!

NU AL?

DAT ZEGT U NOU WEL... DE BANKIER OMKOPEN? MAAR HOE?



wordt vervolgd









WAT IS ER?

ZO TE ZIEN IS ZE NIET GEWOND, DOKTER.



DE OVERALLER HEEFT HAAR WAARSCHIJNLIJK GEGLAGEN... MAAR WAAROM LAAT DIE LAFAARD ZICH NIET ZIEN!



BEHEERS JE, BOSSO... DIT MEISJE MOET EERST VERZORGD WORDEN!



ZO TE ZIEN IS ZE FLAUW GEVALLEN VAN DE ANGST... ZE VERKEERT IN EEN SOORT SHOCK-TOESTAND...

VINDT U DAT VREEMD?

HOPELIJK KAN ZE ONG STRAKS IETS MEER VERTELLEN...



KOM, MEISJE... ZEG EENS IETS... CELINE, IK BEN HET, DOKTER FOSCO...

ZE KOMT BIJ...



RUSTIG MAAR... JE BENT NU VEILIG...



WAAROM ZEGT ZE NIETS, DAN KUNNEN WE IETS DOEN.

WACHT NOU TOCH EVEN, BOSSO...



AH... AHHA...

NEE, DAT KAN NIET WAAR ZIJN...



IK VREES DAT ZE VOORLOPIG NIET IN STAAT ZAL ZIJN U OOK MAAR IETS TE ZEGGEN... DE ANGST HEEFT HAAR DE SPRAAK BENOMEN!

!!

ROBIN HOED



TURK
DEGROOT





DE VEROVERING VAN MEXICO

HET BLOEDBAD ZAL VIJF UUR DUREN...
VIJF UUR DIE TOT DE AFSCHUWELIJKSTE
VAN DE VEROVERING VAN MEXICO
BEHOREN...

DE
HONDEN
ZITTEN
BINNEN!

ALS WE EERST ALLE
DEUREN VAN CHOLULA IN
MOETEN BEUKEN, ZIJN WE
VOORLOPIG NOG NIET IN
MEXICO!

STEEK ALLES
IN BRAND!

AL GAUW BRANDT HEEL CHOLULA ALS EEN REUSACHTIGE FAKKEL...



DIT IS HET EINDE. EEN KLEINE GROEP
ONERLEVENDEN ZOEKT TUSSEN DE VLAMMEN
NAAR EEN UITWEG...

WAT NU?

ALLES BRANDT!



WE VLUCHTEN NAAR DE GROTE
PYRAMIDE!

VLUG NAAR
DE TEMPEL VAN QUETZALCOATL!



DE VIJAND!

WE ZIJN ER
BIJNA!



ALLES IS NOG NIET VERLOREN.
VOLGENS DE TRADITIE ZAL
DE STAD ONDERLOPEN ALS
IEMAND ER IN SLAGT EEN STEEN
VAN DE TEMPEL LOS TE
RIJZEN...



NAAR
BOVEN!

PAW



ARRRRH!



ER
GEBEURT
NIETS!



DE GODEN HEBBEN ONS
BEDROGEN EN ONS VER-
LATEN IN HET GEVAAR!





DE STAD IS SCHOONGEVEEGD!



DEZE IS GEK GEWORDEN, KAPITEIN. HIJ ZAT NAAR DIE STENEN TE STAREN EN KEEK ME NIET EENS AAN.



ZIJN ZIEL RUSTE IN VREDE, ALS HIJ ER EEN HAD...



TWEE DAGEN EN TWEE NACHTEN LANG BRANDT DE STAD. ENIGE TIJD LATER ECHTER...

IK BRENG MALINCHE HET ROUWBEKLAG OVER VAN MONTEZUMA VOOR DE VERVELLENDE GEBEURTENISSEN IN CHOLULA. DE KEIZER IS TELEURGESTELD OVER HET MINDERWAARDIGE GEDRAG VAN DE CHOLULANEN EN BETREURT HET DAT ZE NIET STRENGER GESTRAFT ZIJN. HIJ VERZOEKT U HEM IN MEXICO TE BEZOEKEN.

JULLIE KEIZER IS EEN IDIOOT!



WAT ZEGT MALINCHE?

MALINCHE ZEGT DAT HIJ DE GROTE MONTEZUMA DANKT VOOR ZIJN UITNODIGING EN DAT HIJ OVER ENKELE DAGEN IN MEXICO ZAL ZIJN.



HET LEGER TREKT VERDER NAAR HET DOOR CORTEZ GESTELDE DOEL: MEXICO. OP 18 AUGUSTUS 1519 VERLATEN ZE CEMPOALLAN EN OP 8 NOVEMBER BEREIKEN ZE MEXICO... DRIE MAANDEN OM 400 KILOMETER DOOR ONBEKEND GEBIED TE TREKKEN...

DE BLANKE GODEN! ZE KOMEN ONS BEVRIJDEN VAN HET JUK VAN MONTEZUMA!



WAT HOOR IK DAAR ZO DICHT BIJ HET PALEIS VAN DE KEIZER?



GEGROET, MALINCHE. WIJ KOMEN MET ONZE KLACHTEN BIJ JOU!

MONTEZUMA, DE TIRAN, NEEMT ONZE ZONEN EN DOCHTERS WEG!

■ BELOOF DAT HET ANDERS ZAL WORDEN.

ZE ZIJN NIET VOOR ZIJN PALEIZEN OF ZIJN LEGERS, MAAR OM ZE AAN DE GODEN TE OFFEREN.



IK GELOOF DAT DE TROON VAN MONTEZUMA OP EEN VULKAAN STAAT.



WAT AFGRIJSSELIJK...
IK OOR AL...
DIE VRESELIJKE
KORLIK... ALLES DRAAIT...
ZIE NIETS MEER...

DIE
STRALINGEN
...



DIEP IN HET ONDERGRONDSE
MEER RIJST HET VREEMDE DING,
DAT AFKOMSTIG IS UIT DE
RUIMTE... HET DONKERE WATER
SCHITTERT NU... EN ONDER DE
ROTSEN WEERKLINKT EEN
GEHEIMZINNIG GEBROM...

OPEENS VERDWIJNT DE
LICHTGEVENDE STEEN...

EERST HEERST
ER STILTE...
DAN...

OEF...

ALLES ZOEMT
OM ME HEEN...
EN... OM...
HET MEER...
HET LICHT...
NIETS MEER...
MIJN
ZAKLANTAARN
VLUG!

5A



!?



PAT, DOE JE OGEN
OPEN... WE ZIJN
ALLEBEI ALAUW
GEVALLEN... WE
MOETEN IETS
DOEN... WE
HEBBEN HIER
ZEKER EEN UUR
GELEGEN
EN HET WORDT
DONKER...
PAT!

MAAR... JE RIEMEN
EERST MIJN LAMP
EN NU DIT?

DE VERRASSINGEN
ZIJN NIET VAN DE
LICHT... ALLES SCHIJNT
ONDER HUN HANDEN
TE VERPLUVEREN...

PAT, HIER KLOFT IETS NIET...
ONZE SPULLEN ZIJN WAAR-
DELOOS GEWORDEN... ZE
ZIJN VERROT... GEOKYDEERD
...

ZELFS
MIJN HORLOGE...
ZOU DAT DOOR
DAT DING KOMEN?
WAAROM
ZIJN WIJ ER
DAN NOG
DAT LIJKT WEL
TOVENARIJ!



WAT DOE
JE NU?
WAAROM VER-
SCHEUR JE
MIJN
SPULLEN?



5B

ER MOET
NOG EEN
ANDERE
UITGANG ZIJN..

DAT KAN LEUK
WORDEN...ER ZAL
NIETS ANDERS
OP ZITTEN...

HET IS NOG
VERDER DAN
IK DACHT...
RAY... IK STIK

PAT !

NOG EEN
PAAR METER.
VOORUIT
NOG EEN PAAR
METER...
GEEF HET NIET
OP...
OOOOHHH!

DE OVERLEVENDEN





DE TERUGKEER NAAR DE
AARDE VAN RAY EN PAT IS
DOOR EEN VERONTRUSTE
GETUIGE WAARGENOMEN...



TWEE ONBEKEN-
DEN... VRIENDEN...
VIJANDEN...
HOE DAN OOK... IK
ZAL ZE OM HULP
VRAGEN VOOR DE
ANDEREN...
MIJ KUNZEN
GRIPPEN...

WE ZIJN ZEKER
VERDER VAN DE HAVEN
GEKOMEN... WE
ZULLEN NAAR DE
AUTOWEG GAAN EN
EEN LIFT VRAGEN
NAAR ONS
HOTEL...

HET KLINKT
MIDDOCHTEN GEK,
MAAR IK GELOOF
NIET DAT WE DE
AUTOWEG ZULLEN
VINDEN...
HIER IS IETS BIJ-
ZONDER
GEBEURD!

DAT KAN ME ALLEMAAL
NIET SCHELEN. MAANDAG MOET
IK OP KANTOOR ZIJN!
VERGEET NIET DAT IK HET
VERVOLG VAN MIJN STRIP IN MOET
LEVEREN... DE AVONTUREN VAN
SUPERKNAL... DE VERVLOEKTE
JUDOKA!

AAAAHHH!

HOOR
JE DAT?
DE
STEM
VAN
EEN
VROUW!

SUPERKNAL VERSCHIJNT
NIET IN DIT RAMP. WU KRUG-
GEN HET NIET GRAAG AAN DE
STOK MET DE CENSUUR
(N.V.d. REDACTIE)



NEE!...
NEEE!

wordt vervolgd

WIE HEEFT
JE DAARBIJ
GEHOLPEN?



IEDEREEN WIL ME SPREKEN. IK HAD MAAR
NET DE TIJD OM JULLIE TE HALEN.



NATUURLIJK KRAKEN
DE CRITICI HET WEER



JI BUTCH

presenteert



BUTCH BELL HABY EEN PIEKFIJNE SHERIFF

door JO-EL AZARA scën. M. TILLIEUX





2000

magazine

33



ons dossier over
VEZONKEN
SCHATTEN (2



Amfora's, die voor de kust van Marseille opgehaald zijn door kikvorsmannen toen ze het wrak doorzochten van een Grieks schip, dat 2.000 jaar geleden gezonken was.

In de Rijn rust waarschijnlijk de schat van de Nibelungen.



ons dossier over

De Scilly-Islands zijn een groepje rotsachtige eilanden bij de ingang van Het Kanaal, tussen Engeland en Ierland. Daar brak in 1967 de Torrey Canyon, een tanker, in tweeën, waardoor de olieinhoud van de tanks in zee terecht kwam, een vieze, dikke brij, waar alle stranden in de omgeving mee bedekt werden...

Daar ligt ook een onderzees Klondyke, een door de golven gebeukte goudader, een mijn vol schatten waar de mens zich nu al bijna drie eeuwen lang tevergeefs op geworpen heeft. Dat zijn de riffen van Gilstone, het scheepskerkhof van de vloot van Sir Cloudesley Shovell, die daar in oktober 1707 tijdens een donkere nacht te pletter liep en met man en muis verging.

Admiraal Shovell keerde uit de Middellandse Zee terug na verschillende jaren van vechten. Hij moest zijn ruimen gevuld hebben met oorlogsschatten en zijn kisten met het product van de verkoop van schepen, die hij op de vijand veroverd had: een fortuin! En alles verdween in de golven.

Daarom worden de riffen van Gilstone even druk bezocht als de Caraïbische zeeën, die bekend zijn door de schipbreuken van Spaanse galjoenen en vol gestolen rijkdommen uit Amerika terugkeerden.

Er wordt altijd wel gezocht en er zijn altijd wel kikvorsmannen, die klaar staan om te duiken. Soms is er onenigheid tussen de elkaar beconcurrerende zoekers. En van tijd tot tijd worden enkele muntstukken naar boven gehaald...

Maar de vissers van de Scilly Islands blijven de waaghalzen waarschuwen voor de gevaren, die in de moeilijke wateren op de loer liggen: sterke stromingen, algenwouden, rotsputten en klippen zo scherp als scheermessen.

De plaatselijke bewoners zijn trouwens erg sceptisch. Ze beweren dat schatzoekers ten tijde van de schipbreuk van Shovell al een soort duikerkok ontworpen hadden, een koperen koepel met door huden verlengde wanden, waarmee de mannen in het water af konden dalen om de

VERZONKEN SCHATTEN (2)

rijkdommen in de ruimen van de verongelukte schepen op te halen.

HET WRAK WERD BEWAAKT DOOR EEN INKTVIS

Hoe het ook zij, de onderzeese schatten worden goed bewaakt. De **Grosvenor** was het snelste en mooiste zeilschip van de Engelse Indische Compagnie. Toch ging het op 4 augustus 1782 naar de haaien. In enkele minuten verging het omdat het te dicht genaderd was tot de kust van

Kaap de Goede Hoop. Met het schip verdwenen 20 kisten met allerlei juwelen in de golven van verder een van de kostbaarste kunstwerken, die de wereld ooit gekend heeft: een Indiaanse troon van tweeduizend jaar oud die gegoten was van massief goud en versierd met de zuiverste diamanten. Het goud trok avonturiers en plundersaars aan met dezelfde kracht als een magneet ijzer aantrekt. Allerlei speurders verschenen in Zuid-Afrika. Maar de **Grosvenor** scheen door tovenarij beschermd te

worden. De mannen, die naar het wrak gingen zoeken, keerden nooit terug uit de geheimzinnige diepten en er ontstond een legende, waarin verteld werd dat een inktvis zich genesteld had in het ruim van het schip en zo over de Indiaanse troon waakte. Het is niet bijzonder dat inktvissen wrakken bewaken. De Amerikaanse duiker Harry Rieseberg vertelt dat hij op een dag voor de

Vervolg 2e deel zie verder ►

De schipbreuk van de Titanic, opnieuw verwezenlijkt voor de opname van een film.



**Bij
ons
dossier...**



DE GALJOENEN VAN DE BAAI VAN VIGO

Eens zal men misschien de legendarische wrakken van de Spaanse galjoenen, die in de baai van Vigo gezonken zijn, ophalen. Die dag zal er eindelijk een punt gezet worden achter een van de spannendste episodes uit de geschiedenis van de verzonken schatten.

Eens per jaar brachten de Spaanse « Flotas » de rijkdommen, die ze in Zuid-Amerika bijeen gegaard hadden als belastingen enz. naar Spanje. In 1699 werd in Cadiz een vloot zeilklaar gemaakt om naar Amerika te varen, onder het bevel van Don

Manuel Velasco. In Porto-Bello werd het zilver van Peru geladen, bij Carthagena smaragden, amethysten parels, voorwerpen van jade, kostbare houtsoorten en grote sommen geld. Door allerlei omstandigheden werd het konvooi opgehouden en het jaar daarop nam het nog meer rijkdommen aan boord. Uiteindelijk verlieten de schepen, tot de rand gevuld met kostbaarheden, op 11 juni 1702 Havanna. Er waren in totaal 16 galjoenen, verder 24 schepen en escorte-fregatten.

Spanje was toen, als bondgenoot van Frankrijk, in oorlog met Holland en Engeland. Het hoeft niet gezegd te worden dat de vijanden het oog gericht hadden op de drijvende schatschepen, die regelmatig de Atlantische Oceaan overstaken. En zo kwam het dat het konvooi, dat al enkele dagen voor anker lag, op 23 september 1702 in de baai van Vigo aangevallen werd door de Engels-Hollandse vloot, die gewaarschuwd was en toe kwam snellen. Velasco kon mopperen zoveel hij wilde tegen de Spaanse ambtenaren, die hem zo lang vastgehouden hadden, hij moest vechten.

De baai van Vigo ligt in het noordwesten van Spanje. De golf loopt ongeveer 25 kilometer ver het land in en is aan alle kanten omgeven door de hoge toppen van het bergland van Galicië. In deze nauwe baai liepen de schepen met veel geweld op elkaar. Het gevecht duurde 36 uur en het werd een ware afslachting: 3.000 mannen sneuvelen. De meeste Spaanse schepen zonken of werden door de eigen bemanning tot zinken gebracht.

De Engelsen en de Hollanders veroverden een rijke buit, maar het was slechts een klein gedeelte van wat de Spaanse schepen uit Amerika meegebracht hadden. De Baai van Vigo is daarom een punt, waar schatzoekers begerig het oog op gericht houden.

In feite moet het niet zo moeilijk zijn om de hand te leggen op het goud van Velasco, want het moet zich op een diepte van ongeveer 18 meter bevinden. Maar zoals vaker het geval is, maakt de bodem alles erg moeilijk. De galjoenen liggen verzonken onder een dikke laag wit zand en elke dag wordt die laag dikker en wordt het moeilijker om bij de kisten te komen. Niettemin zijn al de nodige pogingen gewaagd. Enkele dagen na de ramp organiseerde de Spaanse regering al de eerste bergingswerkzaamheden. Tevergeefs. Twee eeuwen lang vermenigvuldigden de pogingen zich. De Spaanse regering zei nooit nee tegen eventuele schatzoekers, maar stelde wel als voorwaarde dat de kroon 95 procent moest hebben van de buit, die eventueel opgehaald zou worden. Soms werden een kanon of enkele kilo's zilver opgehaald. Pino, een Genuees, bouwde een machine met een buis, die afdaalde tot een soort kamer, waar mechanische armen zich omheen bewogen. Maar alles wat hij ophaalde was een vormloos wrak.

Misschien zal de baai van Vigo zijn geheimen nooit prijs geven. Er zijn tegenwoordig trouwens deskundigen, die beweren dat alle pogingen waarschijnlijk vruchteloos zullen blijven omdat de rijkdommen, die de vloot meegebracht had, aan land gebracht waren voor de slag begon, waardoor de galjoenen van Velasco leeg op de bodem van de baai terecht gekomen zijn.

Het beste merk voor markeerstiften

PENTEL®

heeft voor uw genoeg
ontworpen

Een hele gamma : markeerstiften -
stiften - pastels -
tekenkrijt - enz...

Pentel biedt u ook : zijn originele
schablonen, zijn impressies voor
stoffen,
Zijn kleuren voor artistieke werken,
en veel andere prettige
en didaktische produkten.
Ze ontwikkelen de smaak en
de kunstneigingen
van de kinderen.



in 4 of
7 kleuren



TE KOOP
IN ALLE
GOEDE
PAPIERHANDELS

ALLEENVERDELER
N.V. SOTAL
(VOOR GROOTHANDEL)



ARCHEOLOGIE ONDER WATER

Naast de geschiedenis van de schatten, die op de bodem van de zee liggen, is er nog de archeologie onder water. Door de ontwikkeling van de sport onder water en de vooruitgang van de techniek maakt deze wetenschap de laatste jaren verbaazingwekkende vorderingen.

Nog niet zo lang geleden was het mogelijk om in bepaalde winkels langs de Azuren Kust Griekse of Romeinse vazen te kopen die uit zee opgehaald waren. Maar nu is er een wet gekomen om archeologische vondsten uit zee te beschermen. Langs de kusten rond de Middellandse Zee zijn heel wat wraken gevonden: een Etruskische boot uit de 6e eeuw voor onze

jaartelling met een lading vazen aan boord; een wrak uit het Laat-Romeinse Rijk met amfora's, lampen en vaatwerk aan boord; Griekse en Romeinse schepen en schepen uit Carthago, die zonken tijdens de verraderlijke stormen op de Middellandse Zee, waardoor wij de geheimen van vroegere beschavingen kunnen doorgronden. Zo zijn er uit zee potten opgehaald met wijn, olijven, olie en stukken tonijn, die uiterst kostbaar zijn, alsof ze van goud waren.

HET GOUD VAN DE RIJN

De Nibelungen (letterlijk: zonen van de nevel) waren oorspronkelijk dwergen uit een oude sage. De koning van de Nibelungen, Alberich, was de behoeder van een schat en de drager van een onzichtbaar makende kap, de zogenaamde Tarnkappe. Siegfried, een koning uit Xanten aan de Nederrijn, slaagt erin de beide kostbaarheden te roven.

In het Nibelungenlied wordt dan verteld hoe koning Siegfried aan het Bourgondische hof van koning Gunther komt en daar verliefd wordt op Kriemhild, de zuster van de koning. Niet zonder de nodige moeilijkheden komt het huwelijk tot stand, maar Siegfried wordt enkele jaren later vermoord, in opdracht van Brünhild, de vrouw van Gunther.

Kriemhild trouwt dan met Etzel (Attila), de koning der Hunnen. Zij wil de dood van haar eerste echtgenoot wreken en nodigt haar broer Gunther en twee andere broers uit om op bezoek te komen in het land der Hunnen. Ondanks allerlei waarschuwingen wordt de tocht ondernomen. Het verhaal eindigt met een vreselijk bloedbad waarbij bijna alle helden om het leven komen. Maar waar de schat gebleven is, dat weet niemand. Richard Wagner heeft de Ring der Nibelungen in vier delen op muziek gezet: *Das Rheingold*, *Die Walküre*, *Siegfried* en *Götterdämmerung*. Maar ook hij geeft geen antwoord op de vraag waar de schat gebleven is.

**MONT
BLANC**
Carrera



IN HETZELFDE MODEL:
CARRERA KOGELPEN — CARRERA 4 KLEUREN KOGELPEN
CARRERA VULPOTLOOD
CARRERA SCHUIFETUI MET 6 STIFTEN



*Sportief
pittig
hip*

de
vulpenhouder
voor allen,
die jong
denken en
aan de jeugd
schenken

Verkoopprijs

B.T.W.
inbegrepen

245 fr.

ons dossier over

VERZONKEN SCHATTEN (vervolg)



Dog in oog met het geheim van de zeebodem.



kust van Colombia heeft moeten vechten met een inktvis, die een gezonken schip bewaakte en waarvan beweerd werd dat hij duikers verslond! De **Grosvenor** ontmoedigde uiteindelijk de schatzoekers. Het wrak zal nu wel verdwenen zijn in het drijfzand. Maar wie zal het uitmaken of op zekere dag met het materiaal, waar men nu over beschikt — reusachtige modderzuigpompen — alle hindernissen niet overwonnen worden? De inktvis, die de **Grosvenor** bewaakt, zal dan moeten vechten tegen de moderne techniek.

Maar het is een illusie om in de jacht op onderzeese schatten niet meer dan een pittoresk en voordelig avontuur te zien. Het is, integendeel, een ongelooflijk moeilijke onderneming. Zelfs al zijn de verdwenen schatten dan zo dicht bij ons. In de monding van de Seine bijvoorbeeld.

Dat is het geval met de **Télémaque**, die in 1790, naast een lading was, ook goud, kostbare vazen en juwelen aan boord had. Men vermoedt dat deze kostbaarheden bedoeld waren om de Franse koning Lodewijk XVI en koningin Marie-Antoinette, die bedreigd werden door de Revolutie, vooruit te reizen naar Engeland. Maar de onderneming liep voor iedereen slecht af: de koning en de koningin werden herkend bij Varennes toen ze probeerden Frankrijk te ontvluchten en eindigden op het schavot. De **Télémaque** werd in de monding van de Seine verrast door een sterke windstoot en op een zandbank geworpen. Het scheepje brak open en zonk. Sinds 1818 heeft men getracht de schat van de Bourbons aan de Seine te ontrukken. Enkele voorwerpen zijn teruggevonden, maar het grootste gedeelte is weggezonden.

VEEL MIDDELEN EN POGINGEN

Van tijd tot tijd worden enkele rijkdommen uit de zee naar de oppervlakte gebracht. In de 17e eeuw, toen de « **Platas Flotas** », de zilvertolten — schatten uit Amerika naar Spanje brachten, zonken heel wat goed gevulde galjoenen bij de Bahama Eilanden. William Phips, een jonge Amerikaan, die uit liefdesverdriet zeeman geworden was, slaagde er in 1678 in

Dit instrumentje is in de Verenigde Staten ontworpen voor onderzoeken op de zeebodem. Misschien kan het gebruikt worden bij het speuren naar verzonken schatten.

om een deel van de inhoud van de *Nuestra Senora de la Concepcion* naar de oppervlakte te brengen, wat hem in Londen veel eer en een adellijke titel opleverde.

Maar van de 100 ton kostbare voorwerpen, die het schip aan boord had gehad, liet hij er 69 achter. Om nog maar niet te spreken van de andere schepen, die in die streek in het zand en tussen de koraalriffen verdwenen zijn.

In 1922 stoomde de *Egypt*, een Britse oceaanstomer, op naar Bombay, met een lading machines en stoffen aan boord, maar met in de kluis staven goud en zilver, die voor een miljoen pond verzekerd waren. Voor de kust van Ouezzane (Marokko) werd de *Egypt* aangevaren door een vrachtschip en zonk naar een diepte van meer dan 100 meter.

Het schip werd het eigendom van de Londense verzekeringsmaatschappij Lloyd's. Het werd gevonden, maar het duurde langer dan 11 jaar en er was ontzettend veel materiaal voor nodig om de kostbare lading naar boven te brengen. Het opsporen van schatten in zee is bijna nooit het werk van stoutmoedige amateurs of een kwestie van geluk.

Er moeten documenten verzameld worden over de schipbreuk, de ligging van het wrak moet bestudeerd worden en dan moeten de nodige gelden verkregen worden om het noodzakelijke materiaal te kopen of te huren, de bemanning en speciale deskundigen bijeen te brengen. Dit alles vóór de eerste duiker in het water af kan dalen. Voor knutselwerk is niet veel ruimte over.

Enkele deskundigen hadden zeven jaar nodig voor ze de schat van de *Laurentic* konden bergen. Deze



Er zijn goudmijnen op de bodem van de zee

stoomboot vervoerde in 1917 25 miljoen dollar in goud, die eigendom waren van de Bank van Engeland, naar de Verenigde Staten. Het schip werd ter hoogte van Ierland door een Duitse onderzeeër getorpedeerd. Het schip lag vlak bij de oever en op een geringe diepte. Hoe moet het dan wel met wrakken als dat van de *Titanic* die midden op de Atlantische Oceaan gezonken zijn!

Er bestaan geen wonderen. Het opsporen van schatten vraagt veel geld en inspanningen.

PIERRE STEPHANY

EINDE

Het wrak van de Torrey Canyon, een tanker, die in 1967 bij de Scilly Eilanden in tweeën brak. Waarschijnlijk liggen er in deze streek nog meer schatten onder de golven.



Een Peperkorreltje uit de TIBETTON

KIRK DOUGLAS

«Ik houd van Westerns. Het is heel wat praktischer dan het leven van alledag, waarbij iemand op je tenen kan trappen zonder dat je het recht hebt om hem een klap op zijn gezicht te verkopen. In Westerns doe je pang pang met je revolver en de zaak is geregeld.»

Vechten heeft Kirk Douglas heel jong geleerd. Hij had zeven zusters en hij werd een uitstapend bokser omdat hij ze allemaal met z'n vuisten moest vechten tegen de vrouwenjagers van Amsterdam (in de staat New York). Deze knappe kerel, blauwe ogen, en een beroemd kuiltje in de kin, deze Kirk Douglas heeft een leven dat bijna klassiek Amerikaans genoemd kan worden: hij is de zoon van Russische emigranten. In 1916 werd hij in een arme volkswijk geboren en als jongen verkocht hij kranten om zijn brood te verdienen. Hij volgde lessen aan de toneelschool en vertrok naar Hollywood.

Daar was het geluk met hem want hij kreeg een rol in een film, naast Barbara Stanwyck. Dat was de eerste van een lange serie: *Ulysses*, het leven van Vincent van Gogh, *De Vikingen*, *De Schaduw van de Reus*, *De Kampioen*, avonturen-films en detective-stories. Maar ook «Twintigduizend Mijlen onder de Zee», de nogal rekbare draai waarmee Kirk Douglas aan een dossier over schatten op de bodem van de zee verbonden



Kirk **DOUGLAS**

TON en TINNEKE



MITTEI
GODARD





DE RAKET
KANTELT EN
STORT NEER...



MET EEN OORVER-
DOVEND GERAAS
SPAT HET GEWAARTE
UIT ELKAAR...



OP DATZELFDE
OGENBLIK EN VAL
EN ZIJN VRIEN-
DEN ...

EN NU DE
LAATSTE FASE...



OPEENS GAAT
DE WIND LIGGEN
EN EEN WELDA-
DIGE REGEN
STROOMT NEER
OVER DE DORSTIGE
ASTRIANEN...

DIE
GANGSTERS HEBBEN
GEEN MACHT MEER
OVER ONS!

WE
ZIJN
GERED!



VLUIG!
WE MOETEN VAN
ONZE VOORSPRONG
PROFITEREN!



MAAR...

?



De avonturen van KAPITEIN VAL worden u
aangeboden door

pompelmoes

Val fruit

met FRUITSAP & ZUIVER SUIKER zonder kleurstoffen noch bederfwerende middelen



een
INTER-SIDERALE
frisdrank!

VALFRUIT IS EEN PRODUCT VAN DE BROUWERIJ VAN HAACHT

ROZE BOTTTEL



DANY
GREG





RODDOOG



GORDON BESS







EN DAAR OP VUURLAND BEGINT NU EEN
DUEL VAN REIJZEN...



MAAR OPEENS RAAKT DE RUSH EEN ROTSBLOK EN...



HOERA, BOB! HET IS GELUKT
TERUG NAAR DE WEG!



ALS DE "LEADER" ECHTER WEEER DE WEG OPDRAAIT...

RICARDO!
HEB JE DAT
GEZIEN?



HOU JE VAST, RICARDO!



WAT GA JE DOEN?...



JE BENT GEK!







MAX

de ontdekkingsreiziger

BARA



rik ringers



TIBET
A.P. DUCHATEAU

EN OP HET POLITIEBUREAU...

IK KAN HET BIJNA NIET GELOVEN,
MAAR IK WIL U NATUURLIJK GRAAG
HELPEN...

IK ZOU GRAAG WILLEN
DAT DE RUÏNES VANAVOND
GOED BEWAAKT WORDEN...

DE BRIGADIER HEEFT ZICH BIJ DE
VERLATEN STEENGROEVE ORGESTELD.
IK ZAL DAARHEEN GAAN...

GOED. IK STEL ME OP BIJ
DE TOREN...

DE NACHT BEGINT TE VALLEN. RIK EN DE
COMMISSARIS WACHTEN, MISSCHIEËN OP IETS OF
IEMAND, DIE NIET ZAL KOMEN...

DE BRIGADIER MAAKT NOGAL SCEPTISCH ZIJN RONDE...

ER GEBEURT NATUURLIJK
NIETS... ALLEMAAL VERZINSELS
VAN DE JOURNALISTEN. IK WOU
DAT IK IN MIJN...

?... EEN AUTO?...
HIER?...

PAPIEREN, ALSTUBLIEFT...

HOEZO? MAG IK HIER
NIET STOPPEN?

DAT IS HET NIET... MAAR HIER KOPEN NOGAL
EENS ZWERVERS EN DAAROM HOUDEN WE
DE ZAAK IN HET OOG...

ALSTUBLIEFT. MIJN PASPOORT!

DORNER, LUC... WOONACHTIG
IN BRAZZAVILLE... WAAR GAAT
U HEEN?

IK MAAK EEN REIS
DOOR EUROPA... MORGEN
TREK IK WEER VERDER
NAAR HET ZUIDEN...

IN ORDE... MAAR U KUNT BETER
NIET HIER BLIJVEN.

OH, MAAR IK BEN NIET BANG...
IK ZAL DE CARAVAN GOED
AFSLUITEN!



HET MONSTER VAN ZWARTLO

DIE TOERISTEN
OOK...

HOE DAN OOK, IK ZAL
TOCH DE
COMMISSARIS MAAR
WAARSCHUWEN.

DE TOERIST ZIET DE BRIGADIER
WEGGAAN EN STEEKT EEN
SIGARET OP...

HET PUNTJE VAN ZIJN SIGARET LICHT
TELKENS EVEN OP IN DE
DUISTERNIS...

HIJ WEEET NIET DAT EEN
PAAR OGEN HEM GADE
SLAAT...

DORNER MIKT HET PEUKJE WEG... HIJ
VOELT ZICH TOCH NIET HELEMAAL VEILIG
IN DE DUISTERNIS...

ZACHT RITSELEND SCHUIVEN DE
STRUIKEN OPZIJ... HET IS ALSOF DE
WIND ERDOOR SPEELT...

MAAR OP DE VOCHTIGE GROND BLIJVEN
DIEPE SPOREN ZICHTBAAR...

COMMISSARIS?
WAAR BENT U?

HIER.
WAT IS ER?

OPEENS VERLICHT DE MAAN DE VERLATEN
STEENGROEVE...





VOLGENDE WEEK

**EEN NIEUWE EN SCHITTERENDE
AFLEVERING VAN**

COMANCHE:

BIG KEENAN

LEIDT DE OPSTAND !



BIC ORANJE 4,50F



dechy







Op de achterzijde brengt OLIVIER vandaag het portret van de OPOSSUM. Hier enkele bijzonderheden over deze nieuwe gast in onze MAXI-ZOO...



DE OPOSSUM OF BUIDELRAT

Bij hun geboorte zijn de jonge opossums (die met zes tot achttien tegelijk ter wereld komen) na een dracht van dertien dagen niet veel groter dan een... bij! Deze piepkleine baby's behoren tot de familie der kangeroes en meer in het bijzonder tot de groep der buideldieren.

De volwassen dieren zijn ongeveer 50 cm. lang (zonder de staart) en hun pels is zeer verschillend. Maar bij de geboorte zijn de opossums piepklein en tamelijk «onvolledig». Ze moeten nog een tijdje in de buidel van het moerdier blijven waar ze zich verder ontwikkelen. De moeder plaatst de baby's daar niet in. De weg naar deze veilige haven moeten de jongen zelf zoeken. Daarvoor heeft de natuur ze voorzien van lange nagels, die ze later weer verliezen. Deze lange nagels zijn speciaal voor de lange klim, maar die volbrengen ze lang niet allemaal met evenveel succes. Sommige van die mini-baby's vallen, wat vaak met dodelijke afloop is. Het natuurlijke evenwicht speelt een wrede rol. Moeder-opossum heeft namelijk maar 14 tepels. In de buidel klemt zich aan elke tepel een baby vast. Het jong blijft daar 60 tot 70 dagen, de tijd, die nodig is voor de verdere ontwikkeling. Als er dus meer dan 14 kandidaten zijn, krijgen de laatkomers geen plaats meer. Meestal slagen er gemiddeld zeven buidelratten in om aan al deze moeilijkheden het hoofd te bieden. Gedurende de maand daarna profiteren ze nog van de goede zorgen van hun moeder, door op haar rug te klauteren en zich daar op rond te laten sjouwen. Aangezien er wel eens schokken te verduren zijn, hebben de baby-opossums het systeem van de «hand-greep» toegepast: elke jeugdige opossum klemt zijn staart om die van het moerdier, want die is over het kleine volkje heen gebogen. (zie de tekening).

BRAZILIAANSE VOEDOE...

Opossums zijn zeer talrijk en in heel Amerika verspreid, van Argentinië tot Canada, maar ze zijn oor-

spronkelijk afkomstig uit Brazilië (volgens sommige waarnemers misschien zelfs wel uit Australië, maar het is niet helemaal duidelijk hoe ze de oversteek gemaakt hebben). Vroeger kwamen in Europa ook buideldieren voor, maar daar zijn ze helemaal verdwenen. Brazilië dus, het land van de voedoe, van occulte wetenschappen en tovenaars, die zichzelf in een bepaalde toestand van verstijving en gevoelloosheid kunnen brengen. De opossum kan dit ook. Het is zelfs het enige zoogdier ter wereld dat zich dood kan houden als er gevaar dreigt. Deze «dood» is een automatische en snelle reflex, waarbij het dier plotseling in een soort slapetrage toestand verkeert. De vijand snuffelt aan het «lijk» en keert zich vol walging af. Als hij echter volhoudt, wordt de overledene plotseling levend en gaat er vliegensvlug vandoor.

Maar de opossum is niet slechts een prooi. Hij is ook een gevaarlijke vijand voor de knaagdieren, die hij aanvalt. Dat gebeurt 's nachts (de opossum is een nachtdier) en als de jacht niet gunstig uitvalt, eet hij wat hij vindt, want hij is een alleseter net als de mens. En natuurlijk is de mens zijn ergste vijand, want er wordt meedogenloos op de opossum gejaagd vanwege zijn pels en zijn vlees. Ook leven opossums wel op braakliggende terreinen en onbebouwde velden bij de voorsteden, ondanks de nabijheid van de mens. Als de mens niet aanvalt, is de opossum een rustige buur, maar de mens moet niet al te dichtbij komen, want daar houdt hij niet van. De opossum ziet er leuk uit, maar heeft geen gemakkelijke aard en laat dus duidelijk blijken wat hem niet aanstaat... door te spuwen of te grommen naar eventuele indringers.

Het kan gevaarlijk zijn om te trachten de buidelrat te pakken, alhoewel hij meestal de voorkeur geeft aan de vlucht. Met grote snelheid verdwijnt hij dan tussen de dichtstbijzijnde takken, daarbij gebruik makend van zijn staart en zijn poten, die voorzien zijn van vijf tenen.

J. OLIVIER

MAXI ZOO



DE OPOSSUM



J. Oliver